

Kulturpolitik for Halsnæs Kommune

Kunst og kultur gør vores hverdag større. Skaber sammenhængskraft og fællesskab, danner klangbund for demokrati og er et livsvigtigt krydderi. Kulturpolitikken er vokset ud af et ønske fra kulturlivet, om at skabe en fælles retning for arbejdet med kulturen i Halsnæs. Målet med kulturpolitikken er derfor både at sætte en ramme for de kommunale kulturaktører, og at inspirere alle aktører på kulturområdet i Halsnæs til et fortsat aktivt kulturliv med udspring i et fælles ståsted. Kulturpolitikken tager afsæt i Vision 2035 og er bygget op omkring fem temaer. Fokus er først og fremmest borgerne i Halsnæs. I tilgift er kulturen driver for bosætning og afgørende for Halsnæs som en levende og attraktiv kommune, der er værd at besøge.

Halsnæs Kommune er rundet af en spændende kulturhistorie, smuk natur og stor nærhed. Vi har mange ildsjæle, et livligt foreningsliv og et aktivt kulturliv. Med kulturpolitikken vil vi vække stoltheden omkring den kulturelle identitet. Vi vil sætte fokus på positive fællesskaber og skabe grobund for et dynamisk kulturliv i bevægelse. Få de kreative miljøer rundt omkring til at spire, og skabertrangen til at vokse og leve hos alle – og i særdeleshed hos børn og unge. Kunsten inspirerer og betager. De evner kan vi bruge til at skabe særlige oplevelser i naturen og bidrage til levende bymiljøer. Alt det kan vi med kulturen, hvis vi arbejder sammen på tværs i aktive partnerskaber.

Temaer

1. Kultur uden mure

I Halsnæs har kultur og natur altid hængt sammen. Vi har en fantastisk varieret natur. Her har kulturhistorien sat sine spor siden oldtiden. Og her kan skabes rum for helt særlige kulturoplevelser. Kunst og kultur er samtidig en væsentlig løftestang for udvikling af levende bymiljøer med kunstnerisk og kulturelt indhold. Derfor skal kunst og kultur leve i byrummene, lokalsamfundene og naturen, og finde nye former via givende partnerskaber på kryds og tværs. Kulturen lever og kunsten spirer allerede i lokalmiljøerne og hos ildsjælene. Ved at sætte fokus på kulturen uden for murene udvikler vi vores arenaer og skaber koblinger på tværs af natur, lokalmiljø, byliv og kultur. Det giver borgere og besøgende særlige, stedsspecifikke oplevelser.

2. Kreativitet og skaberkraft

Kunst og kultur kan noget helt særligt. Kreativitet udvikler og får os til at tænke i nye baner. Der er en vildskab i skaberkraften, som er værdifuld i sig selv, uanset hvilken kunstart eller kreative håndværk, vi beskæftiger os med. Den skubber til vores verden. At være medskaber og sætte sit eget præg via en skabelsesproces bidrager med en unyttig nytte, som det kræver mod at prioritere i dagens samfund. Derfor skal vi værne om og fremme vores kreative miljøer. Skabe gode rammer for, at borgerne selv kan være kreative og skabe. Sikre åbenhed og sammen få miljøerne til at spire.

3. Aktive partnerskaber

I Halsnæs tror vi på aktive partnerskaber. Vi har tradition for et stærkt foreningsliv og et levende civilsamfund med mange ildsjæle, der dagligt gør en forskel i hele kommunen. Sammen arbejder vi aktivt med fællesskaberne omkring kulturen, både på tværs af kommunale områder og med frivillige, foreninger og andre aktører, der kan gavne kulturområdet. I aktive partnerskaber bruger vi hinandens kompetencer og viden. Vi udvikler sammen, spiller hinanden endnu bedre og sætter Halsnæs på landkortet som en attraktiv kommune.

4. Et liv i trivsel med kultur

Det er veldokumenteret, at kultur kan bruges som løftestang til at fremme den mentale sundhed og trivslen generelt. Kultur skaber positive fællesskaber. Den er et solidt fundament for livsmestring for borgere i alle aldre. Kulturen kan hjælpe mennesker i sårbare positioner med at finde fodfæste i livet igen. Og den kan bruges som indsats for udsatte grupper med særlige udfordringer. På den måde kan vi sammen på tværs af flere fagligheder løfte det fælles mål om et sundt liv i trivsel med kultur.

5. Kultur som grundsten for dannelse

I børne- og ungdomsårene lægges grundstenene til de gode vaner resten af livet. Her skabes grundlaget for den kulturelle identitet. Kunst og kultur er fulgyldige læringselementer og en del af den demokratiske dannelse. I kunstneriske læringsprocesser sanses og opleves med kroppen. Derfor skal børn og unge møde kunst og kultur i alle former. Opleve den professionelle kunst og fordybe sig i egne skabelsesprocesser. Både i hverdagen i de kommunale rammer og institutioner, og i den frie tid med kreative fællesskaber og oplevelser med familie og venner.